

Colourful Children in 10 jaar:
De bouw en exploitatie van een huis voor verstandelijk beperkte kinderen in Nallur in Zuid India en financiële ondersteuning van een aantal andere projecten voor kinderen in Zuid India.

23 februari 2006
Stichting Colourful Children opgericht.



april 2006
Mede dankzij steun van Impusis kan er gebouwd worden.



augustus 2007
Het huis wordt geopend. De bouw beperkt zich tot de begane grond. Sister Shanthi wordt hoofd van de school.



10 jaar Colourful Children

2016

€ 600.000,-
Maakte de Stichting Colourful Children in 10 jaar tijd naar India over.

in 2008
Een bus wordt aangeschaft en een speeltank aangelegd.



in 2014
Een nieuwe put wordt geslagen. Vanwege de droogte in India geeft de bestaande put niet genoeg water. Sister Shanthi vertrekt en Sister Regi wordt directeur van de school.



in 2012
Sister Shanthi en Sister Jeya komen naar Nederland en maken kennis met de zorg voor- en het onderwijs aan kinderen met een beperking.



in 2013
Een zonne-energie systeem wordt geplaatst zodat het huis niet afhankelijk is van de stroomstoringen in India.



in 2010 en 2011
Het huis wordt, dankzij een donatie van de Peter van Geel Stichting, uitgebreid met een verdieping.



Het eerste hoofd van de school in het Colourful Children Huis

In augustus 2007 gaan we met het bestuur naar Nallur om het nieuwe huis te openen. We ontmoeten daar sister Shanthi. Zij is de zuster die de school gaat opbouwen.

Ze begint met 7 kinderen, allemaal verstandelijk beperkt. Overdag geeft ze les aan de kinderen, 's avonds gaat ze naar de dorpjes om met de ouders van kinderen met een beperking te praten. De adressen krijgt ze van de district overheid. Die doen

zelf niets, maar zijn blijkbaar wel blij dat de congregatie van St. Anne in dit district ook een huis gaat runnen. Sister Shanthi heeft alle diploma's en ook al behoorlijk veel ervaring met deze kinderen.

Shanthi: "In het begin was het best moeilijk. Eerst woonden we in een bouwkeet. Toen het gebouw werd opgeleverd en geopend, was het eigenlijk nog helemaal niet klaar. Er waren nog lang bouwvakkers in huis. Langzaamaan kwamen er meer kinderen. Op een dag zat ik in de bus en zag een meisje met haar moeder. Ik zag meteen dat dit meisje een beperking had en heb met haar moeder gepraat in de bus. Zo is Nanderi op school gekomen. En Nanderi is er nog steeds. Ze zit in de klas van oudere 'studenten' die voorbereid worden op terugkeer naar huis. Nanderi heeft een visuele beperking en voor die mensen is een zinvolle dagbesteding vinden in India best moeilijk."

Gaandeweg werd Colourful Children meer bekend bij ouders, maar ook bij huisartsen en fysiotherapeuten. Er kwamen steeds meer kinderen met een ernstige beperking. De zusters wisten niet goed hoe ze met deze kinderen konden omgaan. Shanthi vertelt dat ze heel veel heeft gehad aan de ondersteuning vanuit Nederland, de mensen van Cello en de expertisegroep speciaal onderwijs uit Utrecht.

"Ze hebben kennis en ervaring aan ons overgedragen en ze zijn de klassen ingegaan. Dat deden ze altijd enthousiast en met veel liefde voor de kinderen. Ik heb veel van hen geleerd."

Toen de oudere kinderen op een leeftijd kwamen om de school te verlaten werd het voor Shanthi en haar team best moeilijk. De kinderen waren toe aan een nieuwe stap, de ouders niet. Zij zagen er tegenop dat hun kind weer thuis zou komen en wilden niet meewerken.

Shanthi wil nog kwijt hoe fijn ze altijd heeft samengewerkt met de Stichting Colourful Children. Door die samenwerking is er een prachtig gebouw gekomen met een paradijselijke tuin en speeltuin.

Sister Shanthi is na 7 dienstjaren overgeplaatst naar Nirmal School in het zuiden van Tamil Nadu. Ze heeft haar netwerk uit Nederland meegenomen en krijgt nu ook ondersteuning om deze school goed op te bouwen. Ze hoopt dat de ondersteuning vanuit Nederland nog lang blijft voor al die kinderen met een beperking die St. Anne opvangt.



Naveen - 13 jaar

Naveen was een naar binnen gekeerde jongen, die geen contact zocht. Door met hem te zingen is er soms wat contact. Het afgelopen jaar heeft hij een enorme spurt gemaakt. Zijn woordenschat is uitgebreid van een paar woorden naar zinnestjes. Hij krijgt nu logopedie van sister Selvy en dat doet hem zichtbaar goed. Hierdoor is meer communicatie mogelijk. Hij zoekt uit zichzelf contact, lacht uitdagend en wil zingen en dansen, het liefst de hele hal en patio door. Hij geniet enorm als hij samen met anderen kan zingen en dansen. Prachtig om te zien dat deze naar binnen gekeerde jongen vrolijk en contact zoekend is geworden.

3

kinderen uitgelicht



Met deze organisaties en mensen werken we intensief samen



In september 2011 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Stichting Colourful Children, het Liliane fonds en Cello.

We zijn in contact gekomen met Jan van Geel, Ad Hermans en Emmy Pepping; drie leerkrachten uit het speciaal onderwijs in Utrecht. De laatste twee gaan sinds enkele jaren jaarlijks naar India om Sisters en leerkrachten te ondersteunen in o.a. lesmethoden en class management.



Liliane Fonds

Het Liliane fonds is gevestigd te 's-Hertogenbosch en werkt wereldwijd voor lichamelijk- en verstandelijk beperkte kinderen. De partner-organisatie van het Liliane fonds in India (Chai) ondersteunt een aantal kinderen in het Colourful Children huis.

Het Koning Willem I College is al jarenlang een goede en betrouwbare partner voor ons jaarlijks sponsordiner. Studenten van het evenementenbureau en van de afdeling horeca verzorgen ieder jaar een feestelijke avond. De opbrengst daarvan is een substantieel onderdeel van de inkomsten voor Colourful Children.

KONING WILLEM I COLLEGE



Cello is een grote instelling voor verstandelijk beperkte mensen in Oost Brabant. 1 à 2 maal per jaar gaan 2 medewerkers van Cello naar India voor ondersteuning van de Sisters en leerkrachten in het Colourful Children huis. Bijvoorbeeld over moeilijk verstaanbaar gedrag, autisme en vrije tijd

Cello ondersteunt

samenwerkingen

Durga - 24 jaar

Durga is een helper bij Colourful Children in Nallur. Zij is daar vrijwel vanaf het begin opgenomen, in 2008. Durga is een weeskind, haar zus is haar enige familie. In de vakanties gaan alle kinderen naar huis, maar Durga blijft bijna altijd. Ze moet dan heel erg huilen. Durga is momenteel een rustige kracht in het hostel en de school. Sinds kort draagt zij vol trots een uniformsari, net als de teachers. In het hostel zorgt zij voor de was, helpt bij de verzorging van de kinderen en houdt de koffers bij van de oudste meisjes. Ze geniet er van als alles er spic en span uitziet. Zij heeft een goede smaak voor kleding en geeft altijd complimentjes als kleding haar bevalt. Durga is evenwichtiger geworden, zachter en krijgt meer uitdrukking in haar gezicht. Steeds meer laat ze het masker vallen en uit ze haar emoties.



Pachaiammal - 16 jaar

Sinds vorig jaar is Pachaiammal in het Colourful Children huis. Zij komt van een ander huis, Vidivelli. Haar vader is overleden. Pachaiammal heeft naast haar verstandelijke- ook een lichamelijke beperking. Haar spasme heeft invloed op haar beweging en spraak. Ze doet aan alles mee en heeft een grote inzet. Ze sjouwt graag met de jongens in de tuin en is een sociaal meisje. Muthu Laksmi is haar vriendin en is ernstiger lichamelijk beperkt. Pachaiammal houdt haar goed in de gaten en helpt als het nodig is.



Wat doen de kinderen de hele dag



dankwoord

In deze nieuwsbrief hebben wij een overzicht gegeven van 10 jaar Colourful Children. Het project is door Jan Nelissen en Els Schouten 10 jaar geleden gestart. Zij hadden het gevoel dat ze het zo goed hebben dat ze zich daadwerkelijk wilden inzetten voor kinderen in de derde wereld.

Het bestuur heeft zich van harte ingezet voor de bouw- en de exploitatie van het huis in Nallur en andere projecten van de Sisters of St. Anne. De resultaten mogen er zijn.

Eén en ander was niet mogelijk geweest als we niet zoveel financiële en andere steun hadden gekregen van diverse organisaties en mensen. Wij danken iedereen hartelijk voor die steun. Vele malen dank!

Jef Oomen, voorzitter

Ons bestuur v.l.n.r.:
Paul Kokke,
Ton Verhoeven,
Els Schouten,
Jan Nelissen en
Jef Oomen.



**Uw gift blijft altijd
welkom en komt de
kinderen in India voor
100% ten goede!**

ook fiscaal aftrekbaar

Rabobank: NL18 RABO 0120 5366 84